

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΝΔΡΕΑ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
του Αλεξίου και της Χρυσούλας

Γεννήθηκε στην Πάτρα, το 1915.

Ο πατέρας του, Αλέξιος καταγόταν από το χωριό της Αχαΐας Αρφαρά, τα σημερινά Χρυσάμπελα. Υπήρξε πρωτοπόρος της ξενοδοχειακής τέχνης και το ξενοδοχείο ΣΕΣΙΑ ήταν από τα καλύτερα της εποχής του. Ήταν ένας πανέξυπνος και προοδευτικός άνθρωπος και παρά την περιορισμένη του μόρφωση, επιθυμούσε τα παιδιά του να λάβουν ανώτερη μόρφωση και ιδιαίτερα να μάθουν ξένες γλώσσες. Έτσι, ο Ανδρέας Μεντζελόπουλος, καθώς και τα άλλα τρία αδέρφια του, δύο κορίτσια και ένα αγόρι, από νεαρή ηλικία διδάχτηκαν Γαλλικά, Γερμανικά και Αγγλικά.

Ο Ανδρέας Μεντζελόπουλος τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στο 3^ο Γυμνάσιο Αρρένων Πατρών. Ο πατέρας του τον έστειλε στη συνέχεια να σπουδάσει την ξενοδοχειακή επιστήμη στη Γαλλία, όπου πέραν αυτής, απέκτησε και Πτυχίο Φιλοσοφίας. Τελειώνοντας τις σπουδές του στη Γαλλία, επέστρεψε στην Ελλάδα. Ασχολήθηκε με την οργάνωση του ξενοδοχείου ΣΕΣΙΑ και εργάστηκε εκεί, εφαρμόζοντας όσα διδάχτηκε στην Dijon.

Ανήσυχο πνεύμα ο Ανδρέας, δεν μπορούσε ν' αντλήσει ικανοποίηση από την περιορισμένη δραστηριότητά του στο ξενοδοχείο ΣΕΣΙΑ. Έτσι, έφυγε για τις Ινδίες το 1938. Τα πρώτα χρόνια της παραμονής του εκεί, εργάστηκε κοντά στην αδερφή του Αγγλαΐα που ήταν ήδη εκεί, παντρεμένη με τον Συνταγματάρχη του Αγγλικού Στρατού Vic Shipman. Σύντομα έγινε αντιπρόσωπος στις Ινδίες της αυστραλιανής εταιρίας Μπούνγκι και μετά το πέρας του πολέμου αναλαμβάνει την αποστολή μεγάλων ποσοτήτων σιτηρών στην Ευρώπη. Έτσι αρχίζει η καριέρα του, που τον οδήγησε να γίνει μία διεθνής οικονομική προσωπικότητα.

Το 1951 παντρεύεται την Γαλλίδα καλλονή Αρμάντε Μοντανέρ, με την οποία αποκτά δύο παιδιά, την Κορίνα – Χρυσούλα και τον Φίλιππο, γεγονός που τον οδηγεί να επιστρέψει στην Ευρώπη και να εγκατασταθεί στο Παρίσι, όπου ανέπτυξε μία αλυσίδα 1600 καταστημάτων τροφίμων στην περιοχή του Παρισιού, τη «Felix Robin», καθώς και άλλες επιχειρήσεις, μη εγκαταλείποντας παράλληλα και τις δραστηριότητές του στο Πακιστάν. Η αγορά του φημισμένου Chateau Margaux και των αμπελώνων του, προστέθηκε στις οικονομικές του δραστηριότητες. Για την προσφορά του στην οικονομία της Γαλλίας, η γαλλική Κυβέρνηση τον τίμησε με το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής.

Στις Ινδίες γνώρισε από κοντά τον Γκάντι, θαύμασε και παραδειγματίστηκε από τη σοφία του. Γνώρισε επίσης τον μετέπειτα Πρόεδρο του Πακιστάν Μπούτο, με τον οποίο τον συνέδεσαν χρόνια προσωπικής και οικογενειακής φιλίας.

Έχειρε της προσωπικής εκτίμησης και φιλίας του Κωνσταντίνου Καραμανλή, τον οποίο θαύμαζε και συναντούσε συχνά κατά τη διάρκεια της παραμονής του τελευταίου στο Παρίσι. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, σε επίσκεψή του στο Φανάρι, τον έχρισε Μέγα Άρχοντα.

Ο Ανδρέας Μεντζελόπουλος ήταν περήφανος για την ελληνική του καταγωγή και παρ' όλο που ανέπτυξε τις δραστηριότητές του στο εξωτερικό, διατήρησε την ελληνική του υπηκοότητα, μέχρι το ξαφνικό του θάνατο, το 1980, πληγωμένος από την απώλεια του 18χρονου γιού του Φίλιππου.

Είχε διατηρήσει τους δεσμούς του με την Ελλάδα, με τον αδερφό του Θεόδωρο και την αδερφή του Ιουλία και κάθε καλοκαίρι επισκεπτόταν την γενέτειρά του, περνώντας ένα μήνα στο σπίτι που έφτιαξε στην Αιγείρα.

Η οικονομική του προσφορά προς τα δύο χωριά Χρυσάμπελα (Αρφαρά) και Αιγείρα, ήταν αξιόλογη. Αναφέρεται ενδεικτικά:

- η καθιέρωση υποτροφιών για ανώτερες σπουδές απόρων μαθητών των Χρυσάμπελων και η χρηματοδότηση για την κατασκευή δεξαμενών υδάτων για την υδροδότηση του χωριού και την άρδευση των αγρών της περιοχής
- η χρηματοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου της Αιγείρας για την αγορά οικοπέδου και την ανέγερση σχολείου που δεν υπήρχε εκείνη την εποχή και οι μαθητές αναγκάζονταν να πηγαίνουν στην Ακράτα, καθώς και η καθιέρωση μηνιαίας επιχορήγησης σε απόρους της περιοχής.
- η χρηματοδότηση της διαμόρφωσης της πλατείας τόσο των Αρφαρών, όσο και της Αιγείρας.

Τέλος, το 1980 και λίγο πριν το θάνατό του διέθεσε το ποσό των 120.000.000 δραχμών για την αγορά τελευταίας γενιάς μηχανημάτων για την δημιουργία πλήρους ογκολογικού κέντρου στο Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας». Εκτελεστές των ανωτέρω, ήταν μέλη από την οικογένειά του στην Πάτρα.

Σήμερα, η κόρη του Κορίνα – Χρυσούλα διατηρεί, τόσο αυτή, όσο και τα τρία παιδιά της, το πατρικό της όνομα Μεντζελοπούλου και πέραν της γαλλικής υπηκοότητας, διατηρούν και την ελληνική, και όπως και ο πατέρας της, επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα.

Το Ίδρυμα “ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ” που ίδρυσε η Κορίνα – Χρυσούλα για να τιμήσει τον πατέρα της, καθιέρωσε ετήσιες υποτροφίες για Πτυχιούχους του Πανεπιστημίου Πατρών.